



Nieuwsbrief juli/augustus 2017

Lieve ouders,

Nog twee weken en dan is het ook voor ons weer vakantie. Nu zijn we op Tamboerijn nog volop bezig met het thema muziek.

THEMA

Het thema muziek is echt een feestje! We hebben boekjes, puzzeltjes en spelletjes (waaronder een door Theo gemaakte instrumentenbingo), heel veel liedjes en instrumentjes, zelf trommeltjes gemaakt, en veel échte instrumenten leren kennen dankzij betrokken ouders, andere familieleden en kennissen! Hééééél veel dank!

Het kennismaken met verschillende muziekinstrumenten is op zich al geweldig. Luisteren naar de verschillende klanken, oude en nieuwe muziekstukken en liedjes. Maar als het dan ook nog eens je eigen zus of papa is! Kijk dan toch eens naar die koppies van Sophie en Tamara en Carlotta als hun papa aan het spelen is! Vaders, geniet ervan nu het kan, over 12 jaar kijken ze niet meer zo. (-; En hoe trots Lennox in het rond kijkt als zijn zus komt vioolspelen! Onbetaalbaar.

Heel veel dank aan Willemijn (saxofoon), Ela (viool), Reinoud (cello), David Toussaint (harp), Jan (elektrische gitaar) en David (blokfluit, fagot, contrafagot)

GROEP

Zoals jullie weten heeft Marne helaas afscheid moeten nemen op Tamboerijn omdat hij naar Den Haag is verhuisd. Heel erg jammer. Er was gelukkig al een nieuwe aanmelding, Ruben, geboren 27 mei, komt per 1 november bij ons op Tamboerijn. Zijn papa en mama hebben me al foto's gestuurd, we verheugen ons om dit schattige mannetje te mogen verwelkomen.

Er is per direct nog een plekje op maandag, woensdag en donderdag. (Dinsdag wellicht ook mogelijk indien nodig)

VRIJWILLIGER/PERSONEEL

Op 3 juli is Theo officieel begonnen als stagiair op Tamboerijn. Hij heeft natuurlijk een uitstekend startniveau, en hoeft heel veel niet te leren wat die jonge meiden die meestal stage lopen wél moeten leren. Maar wij zijn wel van zins er een nuttige tijd van te maken. Observeren, zelfstandig activiteiten uitvoeren, bewustzijn waarom we dingen zo doen als we doen, vaktaal leren, planmatig werken, dat zijn zeker punten waarop nog iets te leren valt. De LOI is studeren in je eigen tempo (snel dus, in het geval van Theo) maar de verplichte onderdelen taal en rekenen kunnen kennelijk niet in je eigen tempo, zodat we straks waarschijnlijk in de bizarre situatie zitten dat de opleiding af is, maar Theo nog een paar maanden op zijn diploma moet wachten omdat hij nog een taal- en rekentoets moet doen.

WETTEN EN REGELS

Tjongejonge. De wet IKK (Innovatie en kwaliteit kinderopvang) die per 2018 ingaat heeft heel wat voeten in de aarde. Ik heb er al eerder over geschreven. Veel onderdelen zijn nog niet helemaal duidelijk, of worden niet in de wet maar in de cao vastgelegd. Van onderdelen is inmiddels duidelijk dat 2018 geen haalbare kaart is. Het is ook doorgedrongen dat de wet voor kleine organisaties financieel heel andere consequenties heeft dan voor grotere. Maar wat er gebeurt met deze constatering..... tot nu toe niets. Enfin jullie weten natuurlijk dat Tamboerijn belangrijk deel van mijn leven is en dat ik er niet mee zit om soms 60 uur te werken in een week en mezelf voor 30 uit te betalen (en dan hebben we het nog niet eens over de uren die Theo al jaren gratis werkt). Maar het is jammer dat het deze mooie opvangvorm zo wordt moeilijk gemaakt.

Hoe dan ook, de onderdelen “verplichte hbo geschoolde pedagogisch coach” en de “nieuwe leidster-kind ratio” uit de wet IKK zijn uitgesteld tot 2019, dus we hebben weer 1,5 jaar.

VERBETERPUNTEN TAMBOERIJN

In de vorige brief vertelde ik dat we aan het kijken waren naar zonwering. Dat was kennelijk heel slecht getimed, want het was net in een paar extreem warme en zonnige voorjaarsdagen. De leveranciers kwamen om in het werk. Eén firma heeft al 8 weken geen offerte gestuurd, en na even zovele keren bellen en mailen hebben we dat bedrijf maar afgeschreven. Een ander bedrijf zit op 2 maanden levertijd, kortom, deze zomer gaat het hem niet meer worden. Wel weten we nu dus wat er zoal te koop is.

We hebben gekozen voor een gecombineerde oplossing. Zonwerend folie op de ramen is de goedkoopste oplossing, maar heeft als nadeel dat je altijd door een iets donkerder raam kijkt, als door een zonnebril. En het spiegelt aan de buitenkant enorm, je kunt van buiten amper nog naar binnen kijken als het licht erop valt. Deze oplossing kiezen we voor ramen waardoor we toch nauwelijks kijken (keuken, slaapkamertje). Het raam aan de straatkant willen we voorzien van een zonwerend scherm, dat we kunnen laten zakken als de zon op het raam staat. Een scherm dat vlak langs het raam zit dus, en dat wel licht maar veel minder warmte doorlaat. En aan de tuinkant dachten we aan een ouderwets zonnenscherm met een knikarm.

OUDERAVOND

Zeer tot mijn spijt is het niet mogelijk een datum vast te stellen waarop iedereen kan, of zelfs maar uit elk gezin iemand. Maar de beste optie is **woensdag 20 september**. Schrijf maar in de agenda, regel een oom of opa die kan oppassen, want het wordt heel interessant. Ik heb zelf ook weer zoveel geleerd. Het thema is “Omgaan met emoties en huilen”. Een thema dat me erg raakt en waarover Theo en ik de afgelopen weken ook heel wat gesprekken hebben gevoerd! Ik hoop dat jullie komen en er inspiratie opdoen.

COMMUNICATIE

In de afgelopen jaren is er heel wat veranderd in communicatiemogelijkheden. Toen ik startte in 2009 was het nog okay dat mijn vaste nummer voor Tamboerijn werd ingezet en dat ik mijn mobiel voor privé reserveerde. Niet lang daarna vonden ouders de slechte bereikbaarheid een probleem worden. Nu is echter het mobieltje zo aanwezig en gebeurt er zoveel op dat ding dat ik moet constateren dat het me soms echt uit de aandacht voor de kinderen trekt.

Daarbij komt nog dat sommige ouders op alle momenten van de avond en weekend communiceren wat de éne keer geen probleem is, maar een andere keer wel erg vervelend uitpakt.

Het is ook zo dat ik met sommige ouders heel anders communiceer dan met andere. Als ik bijvoorbeeld een foto stuur in what's app, krijg ik bij de éne nooit reactie, bij de ander direct een enthousiaste reactie, wat maakt dat ik mijn communicatie hierop aanpas. Kortom ik moest er even over nadenken.

Bereikbaarheid is belangrijk. Communicatie ook. Ik geniet ervan als ouders mij een foto sturen van hun kind dat voor het eerst een fruithapje eet of wat voor leuke of juist moeilijke momenten dan ook, en ik voel me ook vereerd dat deze ouders mij ook echt als partner in de opvoeding van hun kind zien, dus ik wil ook zeker NIET vragen om daarmee op te houden.

Wel wil ik minder op mijn telefoon kijken gedurende de dag. Dus ik wil vragen of jullie in het geval van een directe mededeling zoals “ik kom hem wat eerder ophalen” mondeling door de vaste telefoon te doen. Ook ziekmelden graag tussen 7.30 en 9.00 uur op de vaste lijn. Communiceren verder als het kan tijdens werktijden, maar als je opeens de volgende dag opvang nodig hebt dan mag je dat best 's avonds vragen. Vraag jezelf gewoon even af of het niet net zo goed de volgende ochtend kan.

TAMBOERIJN GESLOTEN

Vakanties 2017:

Gesloten op alle officiële feestdagen:

25 en 26 december: Kerstmis

Voorts is Tamboerijn 16 vakantiedagen gesloten, die niet in rekening worden gebracht:

31 juli t/m 17 augustus (12 dagen)

18 en 19 oktober (2 dagen)

27 en 28 december (2 dagen)

VERJAARDAGEN

| | |
|------------|-----------------|
| 18 juli | David 19 jaar |
| 28 juli | Judith 48 jaar |
| 30 juli | Sophie 3 jaar |
| 5 augustus | Isabella 1 jaar |

Vriendelijke groet, Judith